

BEZINNING VOOR ONDERWIJSMENSEN

20 – 21 NOVEMBER 2020



29 – 30 JANUARI 2021



26 – 27 FEBRUARI 2021



26 – 27 MAART 2021



VERLOOP VAN EEN MIDWEEKEND

VRIJDAGAVOND

- 19.00 - 19.45 u. Aankomst en kennismaking
- 20.00 u. Avondsessie
- 21.00 u. Meditatieve dagsluiting
- 21.30 u. Mogelijkheid tot gezellig samenzijn

ZATERDAG

- 07.30 u. Mogelijkheid tot het bijwonen van het ochtendgebed van de abdijsamenleving
- 08.15 u. Ontbijt
- 09.15 u. Voormiddagssessie (omvat conferentie, dialoog, stilte, koffiepauze)
- 11.45 u. Eucharistie met de abdijsamenleving
- 12.30 u. Middagmaal in de abdijrefter, gevolgd door vrije ruimte/stiltetijd
- 14.30 u. Namiddagssessie (omvat conferentie, dialoog, stilte, koffiepauze)
- 16.30 u. Uitwisseling in groepjes of plenum
- 18.00 u. Vespers (avondgebed van de abdijsamenleving)
- 18.35 u. Avondmaal in het bezinningscentrum
- 19.00 u. Afscheid en vertrek

Bert Roebben is gewoon hoogleraar godsdienstpedagogiek aan de Universiteit van Bonn. Voordien doceerde hij in Leuven, Tilburg en Dortmund. Hij is gehuwd en vader van drie volwassen kinderen.

VOLHARDEN IN DE BROOSHEID SPIRITUALITEIT IN TIJDEN VAN CORONA

Bert Roebben

Tijdens de sessies ga ik met de deelnemers dieper in op de zinvraag "in tijden van corona", niet vanuit een harmoniserend geloof (of het nu in God of in de wetenschap is) of vanuit een nihilisme van niets-heeft-zin, maar vanuit de stellige overtuiging dat de dingen ambivalent zijn. Dit wil letterlijk zeggen dat menselijke ervaringen altijd dubbel-zinnig zijn, een dubbele lading dekken en dus om opheldering vragen, zodat er voorlopig mee te leven valt, ook in onheldere tijden. Ik doe dit vanuit een Bijbels perspectief en verankerd in mijn ervaring als theoloog, werkzaam aan een grote universiteit in Duitsland in tijden van corona. Samen met de deelnemers wil ik de stomheid doorbreken die ons allen overvalt wanneer we met angst en onzekerheid geconfronteerd worden, wanneer de traditionele woorden ons geen soelaas meer bieden en we toch willen "volharden in de broosheid".

Luc Devisscher (°1959) is educatief medewerker van CCV Regio Vlaams-Brabant. Hij is lid van de redactieraad van Ezra en van Pastoralia. Hij is ook deeltijds godsdienstleerkracht aan het Gemeentelijk Technisch Instituut in Duffel en al meer dan dertig jaar de vaste begeleider van meerdere bijelgroepen in Vlaanderen. Van zijn hand verscheen in 2018 het boek Ten gronde: een bundeling van de schriftcommentaren bij de evangelielezingen op zondag van Matteüs, Marcus en Lucas. Hij toert op aanvraag rond met een woordtheater over 'Judas, apostel van Jezus' en over 'Jakobus, de donderzoon'.

MENSEN VAN VLEES EN BLOED DE APOSTELN VAN JEZUS

Luc Devisscher

Jezus van Nazaret bracht zijn goede boodschap terwijl Hij rondzwierf van dorp naar dorp. In zijn kielzog volgden Hem een bont allegaartje van vrouwen en mannen van allerlei slag. Met twaalf van hen vormde Hij een team, stuk voor stuk figuren met een uiteenlopende achtergrond.

Wie waren deze volgelingen? Waarom gingen ze Jezus achterna? We lezen het verhaal van hun roeping er op na in de vier evangeliën en gaan op zoek naar de spiegel die zij voorhouden aan teamspelers en zinzoekers van vandaag.

Speciale aandacht gaat uit naar de vier leerlingen van het eerste uur: Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes en naar hekkensluiter Judas Iskariot.



© Margot Kumele

Eva Vromman is godsdienstleerkracht in Roeselare en is al vele jaren verantwoordelijk voor de pastoraal bij haar op school. In 2020 verscheen van haar hand het boek Passie en twijfel: Het geloof van een godsdienstleerkracht, een boek over bezielend zijn en worstelen.

WORSTELEND BEZIELEND GELOOF: EEN ZOEKTOCHT

Eva Vromman

In kerkelijke kringen ervaar ik regelmatig te veel zekerheid en te weinig ruimte voor twijfel. Zo dreigt de indruk te ontstaan van een zelfgenoegzaam instituut dat in het eigen grote gelijk staat en geen uitnodigende plaats lijkt te bieden aan hedendaagse zin- en meerwaardezoekers van allerlei slag. In mijn uiteenzetting zal ik het hebben over waarom twijfel belangrijk is voor de kerk en het geloof. We zullen, geïnspireerd door het werk van de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik, samen worstelen met God, (on)geloof en atheïsme, maar zullen eveneens ontdekken hoe de figuur van Jezus ons kan bezielen om deze worsteling steeds opnieuw aan te gaan en gepassioneerd te blijven over God als bron om bezielend in het leven en voor de klas te staan.

Guido Vanheeswijck (°1955), licentiaat Germaanse Filologie en Doctor Wijsbegeerte, is momenteel gewoon hoogleraar aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en deeltijds hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KULeuven. Zijn onderzoeksdomeinen zijn cultuurfilosofie, godsdienstfilosofie en metafysica.

ONBEMINDE GELOVIGEN

Guido Vanheeswijck

Christenen worden doorgaans niet meer aangesproken als 'bemind gelovigen'. Ze worden immers niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden. Wanneer en waarom werden gelovige christenen in Vlaanderen en Nederland 'onbemind' en wat zijn daarvan de (politieke) gevolgen? En hoe dienen hedendaagse christenen daarop te reageren? Zouden we vandaag als catacombenchristenen – samen met 'bemind ongelovigen en zoekers' - 'de grote vragen' niet opnieuw ter sprake brengen? Vanuit de overtuiging dat het niet verkeerd is om dat juist nu weer vanuit een religieus perspectief te doen.



© Margot Kumele

Schooljaar 2020 - 2021

Bilago bij Leertocht nr. 2 / 2020-2021

Abdij van Averbode

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/
bezinning-voor-onderwijsmensen



BEZINNING VOOR ONDERWIJSMENSEN

Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist.

De brede vorming van de jonge mens in zijn totaliteit, dat is wat ons onderwijs nastreeft. Om jonge mensen daarin authentiek te begeleiden, vergt het ook van hun begeleiders dat ze zich vormen in hun totaliteit, een leven lang.

Vorming heeft hoe dan ook een levensbeschouwelijke dimensie. Het katholiek onderwijs gaat daarvoor te rade bij Jezus Christus en de katholieke geloofstraditie. Tegelijk neemt het de diversiteit van mensen ernstig, ook op het levensbeschouwelijke vlak.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming als onderwijzers, welke functie je daar ook vervult: die van leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, pedagogisch begeleider ...

Vanzelfsprekend heb je wel eens vers proviand nodig. Met voedzame ingrediënten. En in gepaste dosis. In een 'Bezinning voor onderwijzers' vind je die.

Een 'Bezinning voor onderwijzers' in de Abdij van Averbode:

- geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als mens;
- verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het onderwijs;
- versterkt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteitsvorming van de organisatie waarvoor je werkt.

Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn welkom.

Een 'Bezinning voor onderwijzers' levert geen fast food voor onmiddellijke en concrete toepassingen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedingsstoffen die een stevige fond leggen en lang doorwerken in je werk. Ze dringt binnen tot in de diepste vezels van je onderwijsleven en geeft er een toegevoegde adem aan.

VOEDZAME INGREDIËNTEN IN GEPASTE DOSIS

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij van Averbode zorgen voor een oase van rust op vier momenten doorheen het schooljaar met een mix van de volgende drie basisingrediënten, die werken als gist in het drukke onderwijsleven:

- een stevige inhoud, gebracht door een authentieke begeleid(st)er;
- de ontmoeting en uitwisseling met onderwijscollega's die er komen om samen met jou de zin van het werken in het onderwijs te herbronnen;
- het verkwikkende klimaat en de inspirerende leefwereld van de abdij.

Die basisbestanddelen nodigen je uit tot stil worden, luisteren, bedachtzaam spreken, het ritme van de abdijsamenleving beleven in bidden en vieren.

Deeg dat gist bevat en warmte krijgt, rijst tot een luchtig mengsel.

In die werkzame mix ontstaat een innerlijke dynamiek waarin je ruimte krijgt tot

- nadenken over je inzet in het onderwijs;
- verkennen van de plaats van je geloof daarin;
- ontdekken van woorden om je inspiratie taal te geven.



DE INSPIRATIE VAN JE INZET IN HET ONDERWIJS

Zo luidt het algemene thema van elk bezinningsinitiatief, maar de bezinningsbegeleid(st)er wisselt telkens. Dat maakt de inhoud van elke bezinning verrassend anders. Vanuit de eigen, persoonlijk doorleefde spiritualiteit ontvouwt de bezinningsbegeleid(st)er een inspirerende wereld met talrijke facetten en deelt die met de deelnemers.

Een waaiert aan ontmoetingskansen zorgt voor een sterke en verkwikkende totaalervaring: met een gedreven bezinningsbegeleid(st)er, met collega's in het onderwijs, met de abdijsamenleving, met de abdij zelf en haar groene omgeving (tip: heerlijk om doorheen de bezinning je benen in uit te slaan), met jezelf en je werk, met God die je in al je andere ontmoetingen draagt.

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL: EEN PROJECT VOOR DE TOEKOMST

De katholieke dialoogschool nodigt in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken en te verdiepen.



Bezinning voor onderwijzers in de Abdij van Averbode helpt de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integreren.

Het geeft kansen aan onderwijzers om hun gelovig engagement als relevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs te herbronnen en versterken. Van daaruit kunnen ze bijdragen tot de opdracht van de school en in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in het gesprek binnenbrengen.

BEZINNEN VRAAGT TIJD

Bezinnen doe je niet op een draffe. Het vraagt de nodige tijd om de weldaad van een bezinning ten volle te ervaren.

In november, januari, februari en maart zet de abdij de deuren voor de onderwijzers open voor vier midweekends (met overnachting), telkens van vrijdagavond (ca. 19.00 uur) tot zaterdag na het avondmaal (ca. 19.00 uur).

Het bezinningscentrum beschikt zowel over één- als tweepersoonskamers.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 35 personen.

Er is bij aankomst op vrijdagavond geen avondmaal voorzien. Wie toch graag een avondmaal wil, kan dat aanvragen. Men wordt in dat geval verzocht om tegen 18.00 uur in de abdijskerk te zijn voor het avondgebed. De maaltijd sluit aan bij het avondgebed.

De deelnemersprijs is inclusief lakens. De deelnemers brengen zelf handdoeken mee.

Voor wie een midweekend met overnachting echt onmogelijk is, is er kans om alleen aan het zaterdagprogramma deel te nemen. Kandidaten voor deze formule nemen vooraf contact op met het bezinningscentrum.

Wie graag nog wat meer tijd krijgt voor persoonlijke bezinning, kan kiezen voor een tweede overnachting tot zondag en neemt daarvoor vooraf contact op met het bezinningscentrum.

EEN PLAATS VOOR BEZINNING, VORMING EN ONTMOETING

Bezinnen doe je niet gelijk waar. Het vraagt een geschikte omgeving. Een abdij is een bevoorrechte plaats om tot stilte, inkeer en gebed te komen.

Het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode wil voor mensen van deze tijd – jongeren en ouderen – een plaats zijn waar men in groepsverband tot rust kan komen voor bezinning, vorming en echte ontmoeting. De norbertijnen van Averbode staan in de traditie van Augustinus' gastvrijheid en beleven bewust een openheid voor elke zoekende mens met oprechte vragen. De religieuze gemeenschap koestert die openheid vanuit haar eigen identiteit. Ook norbertijnen zijn zoekende mensen, maar zij horen een antwoord in het evangelische getuigenis over Jezus Christus dat in de kerk beleden en beleefd wordt. Vanuit die inspiratie biedt het bezinningscentrum een onderdak en een veilige plaats voor mensen die zoekend zijn en zich willen inzetten in de kerk en in de wereld.

Meer info: www.onthaal-abdijaverbode.be



PRAKTISCH

BEZINNINGSCENTRUM

Bezinningscentrum Abdij van Averbode, Abdijstraat 1, 3271 Averbode
Tel. 013 78 04 40

E-mail: bezinningscentrum@abdijaverbode.be

INSCHRIJVING

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van de bezinning maar liever vroeger (zie verder) meld je je aan:

- via e-mail naar bezinningscentrum@abdijaverbode.be, of
- via website www.onthaal-abdijaverbode.be

Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan. Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinningscentrum geldt niet als inschrijving.

Welkom aan gepensioneerden

De bezinningsinitiatieven zijn bedoeld als geestelijk proviand voor mensen die actief zijn in het onderwijs. Zij krijgen prioriteit bij tijdige inschrijving. Gepensioneerde medewerkers uit het onderwijs geven soms te kennen dat ook zij graag inspiratie blijven krijgen. Zij kunnen zich aanmelden op een wachtlijst. Indien er vier weken voor de bezinning nog plaatsen zijn, ontvangen zij een bevestiging van inschrijving en kunnen zij effectief deelnemen.

DEELNEMINGSPRIJS

Midweekend € 90,-
Omvat overnachting incl. lakens, ontbijt, middagmaal, avondmaal.

Alleen zaterdagprogramma: € 50,-
Wie alleen aan het zaterdagprogramma deelneemt of kiest voor een tweede overnachting tot zondag, neemt vooraf contact op met het bezinningscentrum.

WEGWIJZER NAAR AVERBODE

Met de auto

Navigatieadres voor gps: Herseltsebaan 2, Averbode
Tip: waag je aan carpoolen

Met het openbaar vervoer

Trein naar station Zichem: zie www.b-rail.be
Autobus: zie www.delijn.be