

Goede God,

leer ons het onverwachte te verwelkomen,  
en niet alles te willen controleren.

Leer ons ontvankelijk te zijn  
voor wat op ons afkomt.

Leer ons de dingen te bekijken  
door een bril in plaats van met oogkleppen.

Leer ons flexibel te zijn,  
en de diversiteit van de dingen  
als een kans te zien.

Leer ons uit onze comfortzone te komen  
en uitdagingen als kansen te zien.

Leer ons de vreugde van het onverwachte.

Goede God,

leer ons het lied te zingen  
dat we niet inge oefend hebben.

Leer ons zoals Maria zeggen:  
“Mij geschiede naar uw woord.”

Amen.



Leeffrucht

KATHOLIEK  
ONDERWIJS  
VLAANDEREN

Jaargang 36

nummer 4

december 2020



Steun via BE21 0000 0000 0303  
en teken de petitie op  
[www.samentegenarmoede.be](http://www.samentegenarmoede.be)



Er was geen plaats voor Jozef en Maria in de herberg. Een man en zijn hoogzwangere vrouw vonden geen dak boven het hoofd.

In de campagnetekst van Welzijnzorg wordt aangetoond dat wonen meer is dan niet dakloos zijn.

Ook die problematiek is meer dan een probleem, het is ook een kans om anders te gaan denken.

Het citaat van J. Whedon

– ‘Het leven is als het zingen van een lied

dat je niet gerepeteerd hebt’ –

is voor vele mensen een uitdaging

waarvoor ze terugdeinzen.

De kleur in dit nummer is **zilver**. Pas op het ogenblik dat er te veel zilver in omloop was, werden gouden munten geslagen.

Zilver betekent leven in een wereld van dingen die ‘gewoon’ geworden zijn, en daar toch altijd weer nieuwe kansen in zoeken.

Dat betekent aandacht hebben voor het kleine. De vrouw die een drachme verloor (Lc 15,8-9), ging zorgvuldig op zoek en was blij als ze haar terugvond.

Of hoe er uitdaging kan zitten in de dingen rondom ons, en hoe we ook daarin het onverwachte kunnen verwelkomen dat op ons afkomt.