

Vier het leven

God,

leer ons vieren,
leer ons te midden van kwetsbaarheid staan
en met beide handen aanvaarden
waar geen woorden voor zijn.

Doe ons vieren,
doe ons dankbaar zijn om wat is
en met beide handen delen
waar er grote nood aan is:
geloof, hoop en liefde.

Help ons vieren,
help ons daarbij in het dagelijkse leven
en de handen opleggen
waar het licht zwak is
en de moed verdwenen.

Laat ons vieren,
laat ons vol geluk uitbundig zijn
en met beide handen de flessen ontkurken
waar er enthousiasme in overvloed is
en dat met anderen delen.

Amen.

Vertrouw op je kracht

Vertrouwen kan geboren worden
op momenten
dat het goede in de ander erkend wordt.

Vertrouwen kan ontstaan
op plekken
waar mensen actief beluisterd worden.

Vertrouwen kan groeien
in goede grond,
waar mensen aangemoedigd worden
het beste van zichzelf te geven.

Vertrouwen kun je delen
in ontmoetingen
waarbij mensen elkaar een *high elbow* geven
onder het motto:
“Ik ben blij dat jij er bent!”

“Laat je aanvuren door de spirit”, (naar Rom 12,11)
elke dag opnieuw
in het kwetsbare
en het schone
van elke dag



Leeffrucht



Jaargang 36

nummer 5

januari 2021