



Gieter

giet er
wat water rond

dan groeit
het kwetsbaar riet

vanuit vruchtbare grond
de hoogte in

dan bloeit
het **jonge groen**

geleidelijk aan open
zoals ook jongeren doen

die hunkeren en hopen
dat je hen raakt en boeit

met woorden en gebaren
discreet van aan de zijlijn

zodat ze zelf ervaren
wie ze in wezen zijn

giet er
wat water rond

© HVP, geïnspireerd door Don Bosco

Goede God,

zend ons uw *speelse* geest.

Zoals een kind
zichzelf vergeet
en helemaal opgaat
in het spel,
zo vragen wij uw hulp
om onszelf te vergeten
en er helemaal te zijn
voor de kinderen en jongeren
die aan ons zijn toevertrouwd,
en spelenderwijs
met hen te leren.

Zoals het in een gezelschapsspel
uiteindelijk niet gaat
om winnen of verliezen,
maar daardoorheen vooral
om elkaar
al spelend
te laten weten:
wij zijn graag bij elkaar,
wij zien elkaar graag,
zo hopen wij
om in uw geest
ook op school
bij elkaar te kunnen zijn.

Zoals een monnik
in meditatie
zichzelf vergeet,
zo willen wij
doorheen ons werk
er helemaal zijn
voor U.

Goede God,

zend ons uw *vreugdevolle* geest.

Amen.



Leeffrucht



Jaargang 36

nummer 6

februari 2021